

ΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΟΧΙ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Με αφορμή τις εκδηλώσεις της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και της παράδοσής της στους Κινέζους αντιπροσώπους (24-30 Μαρτίου) που θα γίνουν στη χώρα μας νοιώθουμε το χρέος να σας ενημερώσουμε –πέρα από τις πασίγνωστες καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Θιβέτ, Νταρφούρ κ.ά.)– για **την άγρια δίωξη του Φάλουν Γκονγκ** (ή Φάλουν Ντάφα) που συνεχίζεται τα τελευταία 9



χρόνια στην Κίνα. Το Φάλουν Γκονγκ είναι μια ήρεμη εξάσκηση διαλογισμού που βασίζεται στις αρχές **Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα** και λόγω των εκπληκτικών αποτελεσμάτων του στην υγεία και την ηθική βελτίωση, από το 1992 που δημοσιοποιήθηκε μέχρι το 1999, απέκτησε 100.000.000 ασκούμενους μόνο στην Κίνα.

Ήταν τότε που το καθεστώς το κήρυξε παράνομο και εξαπέλυσε μια απίστευτης αγριότητας καθολική δίωξη. Ταυτόχρονα ξεκίνησε μια τεράστια συκοφαντική προπαγάνδα που γρήγορα επεκτάθηκε και εκτός συνόρων. Μέχρι σήμερα **εκατομμύρια** είναι αυτοί που έχουν βασανιστεί, βιαστεί και κακοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Έχουν αναφερθεί **3.146** θάνατοι από βασανιστήρια (έως 27/3/2008) με τον αριθμό να αυξάνεται σχεδόν καθημερινά. Σε **200.000 με 1.000.000** υπολογίζονται αυτοί που παραμένουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και φυλακές ενώ αμέτρητοι είναι οι αγνοούμενοι και αυτοί που εκδιώχθηκαν από τη δουλειά ή το σχολείο τους. Αμέτρητες επίσης είναι οι οικογένειες που διαλύθηκαν και τα ορφανά που έμειναν στο δρόμο. Σαν να μην έφταναν αυτά, τον Μάρτιο του 2006 αποκαλύφθηκε και αποδείχτηκε (<http://organharvestinvestigation.net/>) ότι **μεγάλα νοσοκομεία στην Κίνα, με την στήριξη του καθεστώτος, εμπορεύονταν όργανα** τα οποία αφαιρούσαν από ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ και μάλιστα όσο αυτοί ήταν ζωντανοί! Κατόπιν έκαιγαν τα πτώματα για να εξαφανίσουν τα ίχνη.



Είναι πραγματικά κρίμα να μεταλαμπαδεύουμε το φως των Ολυμπιακών Αγώνων σε μια χώρα όπου η λέξη «ανθρώπινο δικαίωμα» είναι χωρίς νόημα και η ανθρώπινη ζωή είναι μόνο πηγή εκμετάλλευσης και κέρδους. Είναι πραγματικά κρίμα να μη δημοσιοποιούνται και να μην γνωρίζει ο κόσμος αυτά τα πράγματα διότι δυστυχώς πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο βάζουν τα οικονομικά και άλλα συμφέροντα πιο πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το κινέζικο καθεστώς. Μέσα από τη λάμψη τους, θέλει να αναβαπτιστεί και να δείξει ένα ευπρεπές πρόσωπο αποτρέποντας την προσοχή του κόσμου από τα αποτρόπαια εγκλήματα. Όταν λάμψει η αλήθεια και όλα αυτά τελειώσουν θα είναι σοκαριστικό για τους ανθρώπους το πόσο πόνο και πόση φρίκη έχει σκορπίσει αυτό το καθεστώς.



Τελειώνοντας, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε πως:

- Δεν είμαστε ενάντια στην Κίνα ούτε ενάντια στον κινεζικό λαό και τον πολιτισμό του, αφού το Φάλουν Γκονγκ είναι κομμάτι του κινεζικού λαού και του πολιτισμού του.
 - Δεν είμαστε ενάντια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008. Είμαστε ενάντια στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα εγκλήματα που συντελούνται.
- Αυτό που ζητούμε ξεκάθαρα είναι να σταματήσει αυτή η δίωξη τώρα.**

Στα πλαίσια αυτά σας παρακαλούμε να υπογράψετε στην παρακάτω διεύθυνση, την έκκλησή μας για τον τερματισμό της δίωξης του Φάλουν Γκονγκ: <http://www.falundafa.gr/petition.html>

Με ειλικρινή εκτίμηση,
Ελληνική Ένωση Φάλουν Ντάφα
<http://www.falundafa.gr>